

## WIND VAN VREEHEID

*Muziek:Lorraine Jordan,*

*Tekst:: Pieter Simons*

### Refrein

**Laot de wind van vreeheid euver mich weie, bûn oetgeteld**

**Kin mich neet mier waere in dae oorlog zonger eind**

**Laot de wind van vreeheid euver mich weie , bûn oetgeblus**

**Want alles wao ik van heel..is weg...**

Luuster waat ich vertel, ik zek dich wie ut is gegaon,  
Os prachtig moeie land, dao bleef ginne sjtein van sjtaon  
En asse taegesjprooks, waar ut gedaon..

Alles wat ôs bong, is volkômme weggevaeg  
Vernederd, vol sjang, kapot zien weej, hielemaol laeg  
En asse taegesjpriks, is ut gedaon..

### Refrein

Ich haoj miene haop, det ut langzaam baeter geit  
En auch de mood te zeen, det ûrges noch geluk besjteit,  
En det ik zegge kan, waat ik wil..!

### Refrein