



## Wandelen met Flo



De Vandalen zijn onder ons!

### LET OP! HET NAVOLGENDE ARTIKEL KAN SCHOKKENDE BEELDEN BEVATTEN!

Tijdens de wandelingen met baasje maak je van alles mee. De natuur om mij heen is aan het ontwaken, dat zie je aan de bomen en struiken en de gele narcissen in ons park. De gevederde vrienden zijn druk bezig met de nestbouw. De boeren rijden mest uit over het land. Ik weet dat ik het niet mag maar als ik de kans krijg ga ik daar toch eens lekker doorheen rollen. Daarna volgt wel de verplichte wasbeurt in onze Maas. Het water voelt al weer heerlijk aan voor een zwempartijtje.

Bij die Maas ligt ook ONS dagstrandje. In de winter zie je niet vaak mensen daar, behalve dan wandelaars met honden en af en toe wat hengelaars. Nu het weer warmer is, wordt het strandje



Hebben die niks anders te doen?

weer drukker bezocht. Dat zie je 's morgens aan de troep die er dan ligt. Daar had ik in de vorige column al iets over gezegd. Toch valt nog iets anders op. Naast het achterlaten van troep, vinden de mensen het nodig om de zaak te gaan vernielen. Vandalisme zoals dat heet. De picknicktafel die er staat heeft al heel wat te verduren gehad. Nu hebben de daders een poging gedaan om de zaak in de fik te steken. De vuilnisbelt wordt pas compleet als er slechts een rokende puinhoop achterblijft. Fijn voor hen die na jullie gebruik willen maken van het zitje. Doe je dit nou omdat je je verveelt? Gebeurt dit door jongeren, de "nozems" van tegenwoordig? Onze jongeren in het dorp hebben toch zat dingen om handen? Talloze sportverenigingen, muziek maken bij harmonie of schutterij, huiswerk en studie, desnoods de ouders helpen op het land? Hier past maar een uitdrukking. Die van Rutte ook nog eens: Doe effe normaal!



Ja, daar lig je dan. Net in bloei!

Bij een ander wandelingetje kwam ik nog wat tegen. Iets wat mij als hond heel veel verdriet doet. En ook natuurliefhebbers zullen hier met pijn naar kijken. De boomkring van boomplantdag 2011 is als "hangplek" slachtoffer van vandalisme geworden. De mooie boom die naast de Uil stond is finaal afgezaagd. Het is geen snoeiwerk van de gemeente, want de boom ligt onopgeruimd naast het pad. De gene(n) die dit klaar heeft gespeeld mag wel bijzonder trots op zichzelf zijn. Hij zal in achting gestegen zijn bij zijn vriendjes. Kijk eens wat ik durf en hoe sterk ik ben! En gelachen dat we

hebben...

Komt u nou iets tegen in het dorp of bent u toevallig getuige van afval- en/of illegale dump, vandalisme, graffiti, maak dan eventueel een foto en doe een melding bij de gemeente. Dit kan heel gemakkelijk online en zelfs anoniem. De gemeente kan dan gericht optreden.

[www.horstaandemaas.nl](http://www.horstaandemaas.nl)

Laurens Schreurs  
April 2017