

Nieuwe buren...

Aangemaakt: 24 maart 2017; auteur Laurens Schreurs



Nieuwe buren (1)

Bij ons aan De Zumpel zijn nieuwe buren komen wonen. De familie Koolmees heeft zijn intrek genomen links boven de waterbak. Daar staat (hangt) een mooi pand leeg. Ze zijn zich niet voor komen stellen, want ze hadden het veel te druk met de inrichting. Volgens ons van de “kinderkamer”. Meer dan een week vlogen de aanstaande ouders af en aan met takjes, strootjes en ander geschikt materiaal voor het nestje. Gelukkig ligt er genoeg in de omgeving van hun huisje door het stormachtige weer van de afgelopen dagen. Opvallend was dat ze op zondag veel minder actief waren. Ze pakten echt een rustdag, want pas vanaf maandagochtend werden de werkzaamheden weer opgepakt en volop met nestmateriaal gesjouwd. Het is nog een hele kunst om de langere takjes via het vlieggat naar binnen te krijgen. Er wordt zodanig met de kop gedraaid tot de tak met de punt naar voren in de woning verdwijnt. Maar niet alles kan de goedkeuring wegdragen van mevrouw. Zo af en toe werden door haar dan ook te grove takken de deur uit gegooid. Nu tien dagen later zijn er geen bouwactiviteiten meer. Volgens ons is de kinderkamer klaar en is de volgende fase ingegaan. Het leggen van de eitjes en het bebroeden ervan, dat alleen door mevrouw gedaan wordt. Over twee weken wordt het spannend als de eitjes zijn uitgekomen. We durven niet naar binnen te gluren hoe groot de meerling gaat worden, want dan verstoren we misschien de rust. Afwachten dus. Wordt vervolgd.
