

Een jaar kwam langs.

Met het klimmen der jaren lijken die jaren korter te worden. Hebt u dat ook? Toen ik jong was, schoot het maar niet op. “Veural bezig mit alder waere, mar vûl alder weerte neet ” zingt Jack Poels. En nu we ouder zijn, gaat de tijd ons te snel. We willen er nog wel wat jaartjes bij, als dat redelijk aangenaam en met niet te veel hindernissen verloopt.

2015 is bijna geschiedenis, over een paar dagen schrijven we al 2016. Het jaar dat bijna achter ons ligt ging heel vlot voorbij. Althans in mijn beleving. Er gebeurde ontzettend veel in het afgelopen jaar. Sommige gebeurtenissen waren heel ingrijpend en aangrijpend. Vele mensen raken erdoor in de war, maken zich zorgen over de toekomst, van henzelf en meer nog van kinderen en kleinkinderen. “Er komt hier toch geen oorlog meer?” En dat in het jaar dat de laatste wereldoorlog zeventig jaar geleden werd beëindigd. Zeventig jaar geen oorlog meer in West Europa. Ongekend in de geschiedenis. De landen en volkeren van (West) Europa hebben elkaar gevonden en weten dat vrede een groot goed is. Te belangrijk om op het spel te zetten. En ook als het hier en daar dreigt te gaan branden, bewaren de meeste politieke leiders gelukkig hun kalmte. Dat is hard nodig, want als er met vuur gespeeld wordt, kan er plotseling een onbeheersbare brand uitbreken. Een oorlogsbrand die vele mensenlevens kost, heel veel verwoest en ons terug zet in beschaving. Geen verstandig mens die dat wil.

Ook dicht bij huis, in familie- of kennissenkring, gebeurde er veel. Naast mooie momenten wellicht ook droevige gebeurtenissen, die uw leven een andere wending gaven. Ook dat kan heel ingrijpend en aangrijpend zijn.

En toch. Toch kunnen we dankbaar zijn dat we dit jaar 2015 mee hebben mogen beleven. Zeker, we werden een jaar ouder, maar het was de moeite van het meemaken waard. Ik wens u toe dat 2016 een jaar wordt waarin u niet alleen ouder wordt, maar ook een jaar waarin u veel mooie en gelukkige momenten beleeft. En als het eens echt tegenzit, dat u dan kracht put uit de vele mooie herinneringen, die u samen met anderen deelt.

Servaas