

Reisverslag: Funs Steegh, Kevin Peijs en Job Vanmaris vanuit Australië



Grijs, koud en donker. De eerste woorden die bij me opkwamen toen we in de Australische winter in Sydney landden. Dit was misschien toch wel een beetje een teleurstelling na het vieze vliegtuig voedsel en 25 uur zitten met te weinig beenruimte. Na een slecht nachtje slapen in het hostel zag het er al beter uit in Sydney. Het zonnetje scheen, geen wolkje aan de lucht, maar de locals kregen het voor elkaar om met 15 graden zich in te pakken met de muts en de sjaal.



Na twee dagen in het niet zo tropische Sydney hebben we een vlucht naar het wel zo tropische Cairns. Palmbomen, witte stranden en regenwouden waren al vanuit het vliegtuig te zien. Na onze shuttlebus chauffeur boos te hebben gemaakt omdat we te laat waren, kwamen we aan bij het Tropic Days hostel (Dit hebben we later omgedoopt tot klein Duitsland). Na een paar dagen niks doen hebben we toch maar besloten te gaan snorkelen en scuba duiken bij het Great Barrier reef.

We leken op drie witte haaien, maar dat leek felgekleurde de vissen, roggen en schildpadden niks te boeien. Waar we in het begin nog op witte haaien leken, waren we nu in rode kreeften



veranderd.

Later bij het hostel kwamen we Martijn tegen, hij heeft in Nederland ergens een tuinkabouter uit een tuin gehaald en besloten om hiermee te gaan reizen. Diezelfde avond hebben we samen met Martijn en twee Japanse meiden een poging gedaan om wat kaartspellen te spelen, dit met behulp van google translate omdat de japanse meiden amper Engels spraken. Na de foto sessie met ons omdat Job zo lang is en ik blauwe ogen had. Na onze goedkope flessen wijn, omdat bier hier toch wel erg duur is, op te hebben zijn we op het idee gekomen om de volgende dag samen met Martijn de twee Japanners en ons kamergenootje, een Braziliaanse uit Melbourne, naar het strand te gaan. Na opnieuw flessen wijn te halen, na een leuke dag op het strand en een leuke afsluiting in een ierse pub was het een geslaagde dag. Ook hebben we een didgeridoo kampioen in ons midden, wie had dat gedacht? Job uit Grubbenvorst, beste "blower" van twee hostels. Een mooi begin van een mooie reis toch? Nou... Kevin moest het toch weer een beetje verpesten. Tijdens een wandeling door de stad ging hij op een scherp stuk ijzer staan, drie uur, een paar hechtingen en een taxi ritje met een beetje een racistische taxi chauffeur die het niet zo op Indiërs had, loopt Kevin nu met een verband om zijn voet door Australië rond.

