



Deel 2 Reisverslag Funs, Job en Kevin



Danger! Croc habitat, no swimming. Dit stond op een van de vele bordjes die we tegen kwamen tijdens onze reis met onze nieuwe aanwinst, een redelijk mooie Holden Commodore Wagon. Eindelijk waren we klaar om onze reis te

beginnen. Onze eerste stop, The Daintree Rainforest. Een heel groot regenwoud ten noorden van Cairns. Hier hebben we twee krokodillen tours gedaan waarbij we bij de ene 5 volwassen crocs hebben gezien en bij de andere 3 baby krokodillen.



Nu hadden we een roadtrip van 500 kilometer voor de boeg. Door met z'n drieën flink mee te blèren met de radio leek dit toch wel redelijk snel voorbij te gaan. Onderweg kwamen we langs een bordje van de



Jourama Falls, een geweldige natuurpark. Na een slang tegen te zijn gekomen die erg leek op een small eyed snake, een hele gevaarlijke slang, bleek het tot Kevin's teleurstelling, die zijn leven had gewaagd om een goede foto te maken, een ongevaarlijke Common Tree snake te zijn. Een Australian Brush Turkey heeft later nog een stukje met ons mee gehiked; helaas verliet onze grote vriend Berry ons na het zien van een lekker stuk fruit op de grond.



Onze trouwe bolide bracht ons verder naar Townsville, de grootste stad in noord Australië. Vijf nachten op een camping leek ons wel genoeg om werk te kunnen vinden, waar iker in ben geslaagd, zoeken Job en Kevin nog verder.



Na een flinke rit waar niks te zien was, alleen maar rechte wegen en woestijn, kwamen we aan in Mount Isa. Helaas hebben onze wegen zich dus voor voorlopig even gescheiden. Ik zit nu in het snikhete Mount Isa midden in de outback in een kamer met airco bij een leuke familie en Job en Kevin zitten nu in dezelfde stad ergens in een kleine auto op een camping.



Een paar dagen later kreeg ik drie leuke verrassingen: Job en Kevin hebben werk gevonden in de buurt van Ayr, mijn Au Pair familie heeft een 4x4 auto voor mij gehaald die ik mag gebruiken terwijl ik hier ben en Dave heeft de dune buggy gerepareerd! Dat wordt dus flink door de woestijn crossen.